

Geachte commissie,

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe school op Laar!

Mijn naam is Vivian Hoeben, opgegroeid op Laar, oud-leerlinge van Bs. St. Franciscus, moeder van 3 kinderen waarvan 2 schoolgaand en MR-lid.

Vanuit mijn positieve ervaringen met het kleinschalige karakter van Bs. St. Franciscus, was het 5 jaar geleden een logische keuze dat ook ónze 3 kinderen “op Laar” naar school zouden gaan. Katholiek onderwijs, midden in het dorp, op loopafstand, veel beter kun je het toch niet hebben? De hopeloos verouderde huisvesting, het ontbreken van kinderopvang en BSO, waren onze bezwaren. Hiervoor wijken wij nog steeds uit naar Boshoven.

Dit namen wij echter allemaal voor lief: de politiek beloofde ons immers binnen afzienbare tijd een nieuw gebouw mèt alle faciliteiten van een brede school. In 2009 zou de eerste steen worden gelegd! Nu, in 2012, is er nog niet eens een beslissing genomen, of en waar deze zal komen. In 2013 gaat onze jongste dochter naar school. De eens zo logische keuze brengt ons nu aan het twijfelen. Onze kinderen hebben recht op een veilige en gezonde leeromgeving. Directie en team doen er alles aan om dit met de nodige lap-middelen te realiseren. Dat werkt voor de korte termijn, maar op lange termijn is dit een onhoudbare situatie.

Onlangs las ik in de krant over de aanpak van het binnenklimaat van een pas gebouwde school uit 2009. Hiermee zijn de nodige investeringen gemoeid. Wij vragen al jaren om zonwering om de temperaturen binnen de school acceptabel te houden. Maar in ons schoolgebouw wordt niet meer geïnvesteerd, want wij krijgen immers een nieuwe school..... Maar wanneer? Het binnenklimaat van de gemiddelde ouder op Laar stijgt na het lezen van zo'n artikel ook tot ongekende hoogte.....

Wij zijn het dan ook helemaal eens met het huidige voorstel voor nieuwbouw van Franciscus. Laat onze logische keuze, ook die van u zijn.

Kortom, het is NU tijd voor een nieuwe school op Laar!