

Denkend aan Weert

denk ik aan de stad waar ik geboren en getogen ben
waar mijn zoon is geboren
waar mijn vrouw is ingeburgerd
en misschien wel meer Nederlands is geworden dan ik

Denkend aan Weert

denk ik aan de keren dat ik vrienden rondleidde
trots door de stad de natuur de IJzeren Man
Waar de Lichtenberg een licht voor de toekomst is
maar niet alleen een toekomst moet blijven

Denkend aan Weert

denk ik aan een stad waar de politiek een wereldje op zich is
waar het óndanks de politiek goed gaat
waar gelukkig deskundige ambtenaren werken
waar ik vaak meer aan had dan aan de politiek

Denkend aan Weert

denk ik aan een fantastische raadsgriffie – Paul en Madeleine
waardoor je bijna voorstander van het dualisme zou worden (bijna!)

Denkend aan Weert

denk ik aan de mensen die een stem kregen door de SP
die nu de weg weten te vinden en worden gehoord
de emancipatie die werkt, als je ontdekt dat je er toch toe doet
– zonder dat je altijd gelijk krijgt

Denkend aan Weert

denk ik aan de warmste en grootste ledenpartij van Weert
waar ik sinds 1995 een bijdrage aan heb mogen leveren
waar ik trots op ben, trots op wat we hebben bereikt
en vol vertrouwen dat het beste nog komen zal

Denkend aan Weert

denk ik, dat ik er goed aan doe nu plaats te maken
om ergens anders wat voor de mensen te betekenen
denk ik, dat ik gedaan heb wat gedaan moest worden
en gezegd, wat gezegd moest worden

Met die gedachten van mij wens ik u het beste
in uw werk voor onze stad: Tot ziens en *denk aan Weert!*